



Nieuwsbrief

Jaargang : 7
Nummer : 5
Datum : 28 - 10 - 2017

Redactieadres: I. Verkerk,
0251 - 221612 / 06-46730102
idolette001@hotmail.com

Onze Lieve Vrouw van Goede Raad
Wilgenhoflaan 2a – 1944 TD Beverwijk
Tel.: 0251-223608 –of 06 10056548
www.onzelievevrouwvangoederaad.nl

Bankrek.nr: NL31 RABO 0125 5716 23 t.n.v.
Stg. tot beh. van OLV van Goede Raad
ANBI nr.: RSIN819243644

VIERINGEN IN DE SANCTA MARIA AANVANG: 10.00 UUR

DATUM	VOORGANGER	KOOR
Wo. 01 nov.	Idolette Verkerk (Allerheiligen)	samenzang
Do. 02 nov. (19.00 uur)	Idolette Verkerk (Allerzielen)	samenzang
Zo. 05 nov.	Pastor G. Tol	CANTORIJ
Wo. 08 nov.	Pastor Mathew	samenzang
Zo. 12 nov.	Pastor P. Jacobs	SOUND OF LIFE
Wo. 15 nov.	Parochiaan	samenzang
Zo. 19 nov.	Pastor B. Stuijbergen	CANTORIJ
Wo. 22 nov.	Pastor Mathew	samenzang
Zo. 26 nov.	Pastor J. van der Linden (Christus Koning)	CANTORIJ
Wo. 29 nov.	Parochiaan	samenzang
Zo. 03 dec.	Pastor G. Tol	CANTORIJ
Wo. 06 dec.	Parochiaan	samenzang
Zo. 10 dec.	Pastor B. Stuijbergen	SOUND OF LIFE
Wo. 13 dec.	Pastor Mathew	samenzang
Zo. 17 dec.	Pastor J. van der Linden	CANTORIJ

Maan-, dins- donder-, vrij- en zaterdag wordt om tien uur de rozenkrans gebeden.
Iedere 2^{de} en 4^{de} woensdag van de maand is er een Eucharistieviering.
De andere woensdagen een gebedsdienst met communierite.

AGENDA:

- 26 nov. 13.30 uur Klaverjassen opgeven bij Fred (0612 644 188)
29 nov. 19.30 uur Bijbeluitleg o.l.v. Pastor van der Linden .
16 dec. 14.00-16.00 uur Informatiemiddag Blessed Generation.
Ria Fennema komt ons vertellen over haar werk met haar weeskinderen in Kenia.
Van harte aanbevelen.

#####

Dankwoord

Ik wil iedereen danken, die voor mij gebeden heeft
voor het welslagen van de heupoperatie
en ook voor de kaarten, die ik gekregen heb.
Van de bijbelgroep zelfs met een boekenbon.
Maar ook voor het zelfgemaakte bloemstukje.

Het benadrukt weer dat de Goede Raad Gemeenschap een echte familie is.

Pastor J.C. v.d. Linden.

Allen
hartelijk
bedankt

#####

Kerstvieringen 2017

Pastor Tol gaat voor op 24 december om 20:00 uur; en op 25 december om 10:00 uur.
Om te voorkomen dat er te weinig plaatsen zijn ontvangen onze leden in november een formulier
waarop zij kunnen invullen welke Kerstviering zij bij willen wonen.



Allerheiligen en Allerzielen.

Die feesten betekenen dat wij één grote familie zijn in de hemel en op aarde.

Ook na de dood blijven wij met elkaar verbonden.

Wij zien eindelijk God van aangezicht tot aangezicht, een echte ontmoeting met God zelf, met Jezus Christus en de heilige Geest. En ook met Maria en alle heiligen, die voor ons een voorbeeld waren.

Ook is het een ontmoeting met al onze dierbaren, die overleden zijn.

Wij zijn één grote gemeenschap met hen.

Wij kunnen voor hen bidden als ze dat in het vagevuur nodig hebben.

Hoe moeten we ons dat voorstellen?

Ik zie het voor mezelf als een herstelperiode na een operatie of zware ziekte.

Wij zijn niet volmaakt. God houdt van ons zoals we zijn.

Maar om Hem echt te kunnen ontmoeten, om tot Hem te komen moet je helemaal gezond zijn.

Als ze nog door zo'n periode heen moeten, kunnen wij hen helpen door ons gebed.

Het zijn heel natuurlijke gedachten, maar Jezus zegt, dat er in de hemel geen huwelijken zijn en dat er niet gehuwd wordt, maar dat we als engelen zullen zijn. Het leven na de dood is een mysterie.

Net als God een mysterie is. Het zal anders zijn dan op aarde, maar wel echt leven.

En leven is altijd verbondenheid met dierbaren met medemensen.

Jezus zelf noemt 't de hemel het huis van zijn Vader, waar wij zullen leven in één grote familie.

Dat is wat wij mogen vieren met Allerheiligen en Allerzielen. Het zijn feesten, die hoop geven voor de toekomst.

Je zou er zelfs naar kunnen verlangen maar omdat je je het toch niet helemaal kunt voorstellen,

zeggen de mensen meestal! "Laat mij nog maar even hier blijven,"

vooral als ze zich verbonden weten in een gemeenschap van liefde.

Pastor J.C. v.d Linden



Herfst mijmering....

Herfst komt weer in de lucht..

Vogels trekken weg in vlucht.

Mos gaat vochtig geuren..

Bladeren krijgen herfst kleuren.

De wind blaast door de bomen.

Bladeren worden mee genomen.

Kalend wordt het groene bos.

Kastanjes/eikels vallen op het mos.

Zon gaat nu sneller dalen.

Bomen worden steeds kaler.

Natuur is nat en kouder.

Het jaar wordt fluks wat ouder.

Natuur is guur en huilt..

Het weer vochtig en druilt.

Weg de zomer dromen/

Herfst is weer gekomen..



Bloemetje van de maand

September

overhandigd aan :

Mevrouw Rina Berg

Sterkte!

Oktober

overhandigd aan : Pastor Jan v.d. Linden:

voor 'n goed herstel na de heupoperatie.

